

Ik ben voornemens...

Het is duidelijk nu. Het stond er zwart op wit. Je hebt er te veel, en dat nekt je. Ieder jaar opnieuw val je in dezelfde valkuil. Kom daar maar weer eens uit. Maar nu weet je het dan, en het zal je niet weer overkomen, tenminste... Die goede voornemens, daar heb je er gewoon te veel van, en dan gaat het onherroepelijk mis. Na een maand of al eerder zit je in het oude patroon. Je doet wat je niet van plan was, en wat je je heilig voorgenomen had, dat doe je niet.

Goede voornemens Hoe gaat het ermee?

Niet meer dan drie goede voornemens, en die drie maanden volhouden, dat is het recept. Dan heb je een goede kans dat het lukt, zegt "men". Dat wordt kiezen en schrappen, vooral het laatste. Lastig als je zoveel plannen hebt. Welke niet gerealiseerde doelen uit 2014 en eerder komen terug in de herkansing? En welke ga je parkeren of afserveren? Wat ga je dan maar niet (meer) oppakken, wat ga je niet (meer) doen.

Er is nog iets belangrijks om het vol te houden met die goede voornemens. Schep orde in je leven. Gooi de ballast overboord. Zorg voor een opgeruimde omgeving. Chaos op je bureau, je huis, je kamer is chaos in je hoofd. En dat is vragen om moeilijkheden, om niet volgehouden voornemens.

Een sprongetje nu naar de Bijbel. Mensen met goede voornemens. Het volk Israel: wij zullen de HEERE dienen. Petrus: ik zal U beslist niet verlaten. Schone woorden, maar wat kwam er van terecht? Paulus dan: als ik goede wil doen, ligt het kwade mij bij.

Er is er Eén die doet wat Hij belooft, en dat is veel. God geeft je Zijn Woord, de Bijbel, vol beloften. Geen loze beloften zijn het. Ik zal..., zegt Hij, en Hij meent het en doet het. Soms duurt het lang, in onze ogen, maar op Zijn tijd worden ze vervuld.

God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
Laat van Zijn Woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.

De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappij omvat de loop ter tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem Zijner lippen overmant
de tegenstand.

De Heil'ge Geest, Die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, Die haar leidt en in de Waarheid stelt,
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Liedboek voor de Kerken (oud) 304.