

## De voetwassing

Toen Jezus met de zijnen at,  
heeft Hij ten eind toe liefgehad.  
Hij nam het water, knielde neer  
en wies hun voeten als hun Heer.

‘Wat doet Gij, Meester? Geeft het pas,  
dat Gij mij nu de voeten wast?’

‘Gij zult het later wel verstaan,  
wat Ik u heden heb gedaan.’

‘Neen, Heer, ik laat niet toe dat Gij  
mijn voeten wast in eeuwigheid.’

‘Zou Ik het laten, zo hebt gij  
geen deel aan Mij in eeuwigheid.’

‘Heer, niet alleen de voet behoeft  
dat Gij hem wast, ook hand en hoofd!’

‘Wie Ik de voeten was, zal rein  
in zijn gehele lichaam zijn.’

Hij zat weer met de zijnen aan  
en vroeg: ‘Hebt gij het nu verstaan,  
wat Ik, uw Meester, deed? Voorwaar,  
Doet ook hetzelfde aan elkaar.’

Gij vroeg het toen, Gij vraagt het weer:

‘Meester of dienaar, wie is meer?  
Gij die Mij Heer en Meester heet,  
doet nu hetzelfde als Ik deed.’

Muus Jacobse

