

## De farizeeër en de tollenaar

Hij stond zo klein, verloren in de tempel;  
die ander stond zo breed en groot vooraan.  
Zijn voeten durfden nauwelijks de drempel  
van 't heiligdom van Jaweh overgaan:  
Want Hij, de God der vaderen, was heilig,  
en hij, de tollenaar, had zoveel kwaad gedaan;  
de farizeeër niet, dus die kon veilig  
voor toorn en straf bij God naar binnen gaan.

Hij durfde nauwelijks zijn handen op te heffen,  
begon zich, vol van schaamte, op de borst te slaan:  
“Wees mij genadig Heer, laat mij Uw toorn niet treffen,  
zie mij als een verloor'ne voor u staan!”  
De farizeeër hield zijn handen hoog geheven,  
hij stond rechtop en dankte voor zijn deugd;  
maar zijn gebed is in zijn mond gebleven –  
dat van de tollenaar steeg op en heeft God zeer verheugd.

Nel Benschop: *Hemel hoog en aarde diep*

