

Zie, het Lam Gods!

Johannes mocht met heil'ge ijver spreken:
"Bekeert u! Wilt toch met de zonden breken,
het Koninkrijk der heem'len is nabij!
De bijl ligt aan de wortel van de bomen,
de dodelijke slag kan spoedig komen."
Met welk een grote ernst vermaande hij!

(...)

Op zee' re dag, toen er weer grote scharen
aan d' oever der Jordaan vergaderd waren,
gebeurde het, dat Jezus óók daar kwam.
Johannes zág Hem, heeft Hem aangewezen,
ja, heeft indringend Hem ook aanprezen
met het ontroerend woord: "Ziedaar, het Lam!"

Het Lam van God, van eeuwigheid gegeven,
door God de Vader, als de Weg ten leven!
Het Lam, Dat door de vaad'ren was verwacht,
van Wie Jesaja heerlijk mocht gewagen,
op Wie ook al de offerdieren zagen,
die 't oude Isrel op het altaar bracht.

Het offerbloed dat was gevloeid met stromen,
wees op Gods Zoon, nú in het vlees gekomen,
Die als 't beloofde Lam Zich overgaf.
Hij zou Gods heil'ge wet volmaakt volbrengen,
maar óók Zijn bloed voor al de Zijnen plengen;
Hij zou Zich geven tot in dood en graf.

(...)

"Ziedaar, het Lam", zo liet Johannes horen.
Zo klinkt het ook vandaag nog in onz' oren!
"O Heere, trek ons dan aan Jezus ' voet,
opdat we h́er met onze schuld en zonden
toch leren schuilen in Zijn Midd'laarswonden,
en zo verzoening vinden in Zijn bloed!"

Christien de Priester
Duisternis en Licht

