

Kerkbode

van de Hervormde Gemeenten:

Papendrecht • Nieuw-Lekkerland • Kinderdijk-Middelweg • Bleskensgraaf • Oud-Alblas • Brandwijk • Goudriaan • Ottoland • Molenaarsgraaf • Wijngaarden • Streefkerk

60^e jaargang no. 40 • verschijnt iedere vrijdag • 13 oktober 2017

Rechtvaardig door het geloof

Lezen: Genesis 15 : 1-6. Tekst: Genesis 15 : 6.

Abram zit met een groot probleem: God heeft hem geen zoon gegeven, geen zoon die zijn erfgenaam zal zijn. Het lijkt er sterk op dat Abrams knecht erfgenaam wordt. God antwoordt: niet Eliëzer, je knecht, maar jouw zoon zal je erfgenaam zijn.

Dan moet Abram zijn tent uit, want de HEERE neemt hem mee naar buiten en laat hem de sterren aan de hemel zien. Tel de sterren maar, als je ze tellen kunt. Zó zal jouw zaad zijn! Abram ziet de sterren. Tellen kan hij ze niet. Hij is verwonderd over Gods grootheid als Schepper. Om stil van te worden ...

Zal voor God iets te wonderlijk zijn? Zal voor de Heere iets onmogelijk zijn? Nee, Hij is bij machte om ervoor te zorgen dat Zijn belofte tot vervulling komt en dat ik een zoon ontvang. Abram gelooft in de HEERE!

Niet dat hij eerder niet geloofde want door het geloof heeft hij de stad Ur verlaten. Wel is het zo dat Abrams geloof nieuwe kracht ontvangt als God weer met Zijn Woord tot hem komt. De belofte is al gegeven. Abram heeft de belofte ontvangen.

Nu gaat hij zien dat God de Belover is en dat Gods beloften vast en zeker zijn. Om welke belofte gaat het? Antwoord: de belofte die God aan Abram heeft gegeven! De belofte dat hij een zoon zal krijgen. Die zoon heeft Abram op dat moment nog niet. Maar dat geeft de doorslag niet. Doorslaggevend is de belofte van God die zeker tot vervulling komt. Weet u, Gods belofte aan Abram reikt veel verder dan Izak, de zoon die Abram later kreeg, de zoon die zijn erfgenaam zou worden.

De belofte van God spreekt van Abrams Zaad, Abrams grote Zoon: de Heere Jezus Christus.

Abram heeft Hem gezien in Gods belofte. Abram heeft uitgezien naar Christus, Die voortkomt uit zijn nageslacht. Abram heeft Christus gezien. Dat gaf hem blijdschap!

“En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende het hem tot gerechtigheid.” God rekent Abrams geloven tot gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Wanneer ben je rechtvaardig voor God? Als je in een rechte verhouding staat tot God. Als het recht ligt tussen God en ons.

Is dat belangrijk? Jazeker, want anders kunnen we voor God niet verschijnen en voor Hem niet bestaan.

Dan dringt de vraag: Hoe word en hoe ben ik rechtvaardig voor God?

We weten het wel: met die vraag heeft Maarten Luther geworsteld. Lange tijd dacht hij: door mijn werken word ik rechtvaardig voor God. Hij deed geweldig zijn best, maar het lukte niet, want zijn werken schoten tekort.

Toen opende de genadige God Luthers ogen voor het Bijbelwoord: “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” (Romeinen 1:17). Rechtvaardig uit of door het geloof. Wat een bevrijdend en verblijdend Woord!

Abrams geloof was niet volkomen. En het geloof van Luther was ook niet volkomen. En wanneer wij op God vertrouwen dan moeten we eerlijk zijn en zeggen: ons geloof is ook niet volkomen.

Wat dan? Dit: de gerechtigheid die God toerekent en schenkt is wel volkomen! Daar mankeert niets aan. Die gerechtigheid is puntgaaf. Die hoeft niet gerepareerd en ook niet aangevuld te worden. Niets van dat alles, want die gerechtigheid is volkomen!

Het Bijbelwoord spreekt van Christus. De Heere Jezus Christus is Abrams grote Zoon. Hij is de Zoon van de belofte. De Heere Jezus Christus is de Inhoud van Gods belofte. Hij is Gods rechtvaardige Zoon en Hij is naar de wereld gekomen om onrechtvaardigen tot God te brengen.

Om dat werk te volbrengen moest Hij lijden en sterven aan het Kruis van Golgotha. Dat heeft Hij gedaan. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Hij voldeed aan Gods heilig recht. En zo verwierf Hij een volkomen gerechtigheid. Hij verkreeg die gerechtigheid door Zijn verzouwend sterven. Rechtvaardig voor God. Hoe? Alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus ben je rechtvaardig. God rekent je Christus' gerechtigheid toe. Luther zei het zo: “Christus mijn zonden en ik Zijn gerechtigheid.” Wonderlijke ruil. Vrolijke ruil.

Door het geloof in de Heere Jezus rechtvaardig. De gerechtigheid van Christus voor mij. Ik kan het niet bevatten. Maar Christus deed het. En God rekent Zijn gerechtigheid mij toe. Zo ben ik rechtvaardig, niet omdat mijn geloof zo goed is. Integendeel. En het is gelukkig zo dat ik niet *om* mijn geloof rechtvaardig voor God ben. Maar *door* het geloof, door het vertrouwen op Christus en Zijn volbrachte werk, ben ik door de toerekening van Christus' gerechtigheid rechtvaardig voor God.

Verklaren kunnen we het niet, maar wie gelooft in Hem stemt in stille verwondering in met de woorden van Davids psalm: “Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken.”

ds. T. van Bruggen, Streefkerk